



**REFLECTION
TO ALL
UNWHOLESOME
KARMA**

**SÁM HỐI XẢ LY
CÁC NGHIỆP
BẤT THIỆN**



There is only the Buddha's Footprint

Chỉ còn dấu chân của Phật

MỤC LỤC

Lời Phật dạy:.....	1
Nghiệp Vì Can Thiệp Hoặc Bám Vít Vào Chánh Pháp	5
Tất Cả Các Nghiệp Sinh Khởi Từ Sự Cố Chấp.....	6
Tất cả nghiệp sinh khởi do sự vô minh hoặc xa rời Chánh Pháp	7
Nghiệp từ sự thương mại hóa Phật giáo và giáo pháp	8
Lạm Dụng Hoặc Sử Dụng Sai Năng Lực Tinh Thần Dưới Mọi Hình Thức.....	9
Tất Cả Nghiệp Sinh Khởi Do Việc Sử Dụng Sai Phước Báo .	10
Tất Cả Nghiệp Sinh Khởi Do Hành Động Chống Đối Hoặc Gây Bất Hòa Trong Tăng Đoàn.....	10
Tất Cả Nghiệp Do Bất Kỳ Hành Động Nào Chống Lại Bất Kỳ Chúng Sinh Nào.....	11
Tất cả nghiệp sinh khởi do khiến người khác mất niềm tin vào Tam Bảo	12
Tất Cả Nghiệp Sinh Khởi Do Hành Vi Tà Dâm Đối Với Những Bậc Bị Cấm.....	13
Tất Cả Các Nghiệp Sinh khởi do việc Lạm Dụng Và Xúc Phạm Lẫn Nhau	14
Quán chiếu về tất cả các nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai.....	15
Buddha said:.....	17
All Karma Arise as a Result of Interfering With, or Clinging To, The true Dhamma.....	21

All karmas arise as a result of the Stubbornness	22
All Karmas arise as a result of the ignorance or avoidance of the true Dhamma.....	23
All Karmas arise as a result of the commercialization of the Buddhism and related materials.....	25
Improper Use or Misuse the Mind Power Whatsoever	25
All karmas arise as a result of the improper use of Great Blessed Fortune	26
All Karmas as A Result of Any Actions Against or Causing Disharmony in The Sangha Community.....	27
All Karmas as a Result of Any Actions Against Any Being ..	28
All Karmas as a result of making someone lose faiths with the Triple gems	28
All Karmas arise as a result of sexual misconduct towards the forbidden subjects	30
All Karmas arise as a result of abusing and offending one another.....	31
Reflective contemplation of all kinds of karmas in the past, present and future.....	31

SỰ SÁM HỐI THỰC SỰ ĐỐI VỚI NGHIỆP
BẤT THIÊN HOẶC NĂNG LƯỢNG NGHIỆP
XẤU CỦA SỰ TƯƠNG TÁC QUA SỰ BIỂU
LỘ CÁ TÍNH TRONG LỜI NÓI, HÀNH
ĐỘNG VÀ SUY NGHĨ ĐI NGƯỢC LẠI TẤT
CẢ CÁC PHÁP

Lời Phật dạy:

*"Ý chí (cetanā), hồi các nhà sư, là những gì
Như Lai gọi là hành động (cetanāham
bhikkhave kammam vadāmi), vì thông qua ý
chí người ta thực hiện hành động bằng thân,
khẩu hoặc ý. Có nghiệp (hành động tạo tác),
hồi các nhà sư, đã đang và sẽ chín muồi trong
địa ngục. Có nghiệp sẽ chín muồi trong thế giới
động vật. Có nghiệp sẽ chín muồi trong thế giới
của con người... Có nghiệp sẽ chín muồi trong
thế giới chư thiên... Tuy nhiên, ba phần tạo tác
của Ý Khẩu Thân là kết quả của nghiệp: chín
muồi trong suốt đời (dittha-dhamma-vedanīya-
kamma), chín muồi trong sinh thú kế tiếp
(upapajja-vedanīya-kamma), chín muồi trong
những kiếp sinh sau (aparāpariya-vedanīya
kamma)..." (A.VI.63).*

Chúng con khiêm hạ xin chân thành trong sự trang trọng thanh khiết của thân và tâm của chúng con, và chúng con tự biết lỗi, tự xin sự sám hối..... mong rằng các chư vị Đại Giác Phật, các chư vị Đại Bồ Tát, các chư vị Thánh giả, các chư vị hiền giả, các hành giả thực hành hạnh Đại Ba La Mật sẽ với lòng từ bi trọn vẹn lắng nghe sự ăn năn sám hối chân thật của chúng con.

Chúng con nhận thức, hiểu rõ, và nguyện đoạn trừ các nghiệp mà chúng con đã làm do cố ý hoặc vô ý, đã sanh khởi hoặc ngủ ngầm và những hành động đã tạo tác trong quá khứ hay hiện tại một cách tự nguyện hoặc bị ép buộc bởi hoàn cảnh chi phối, bao gồm những hành động có thể gây tổn hại, xúc phạm hoặc làm thương tổn, dù trực tiếp hay gián tiếp. Chúng con xin sám hối trước chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán, chư Thánh Tăng, chư Tôn Túc và tất cả các bậc từ bi giác ngộ.

Tất cả các nghiệp trong quá khứ hoặc hiện tại sanh khởi do việc hạ nhục, phỉ báng hoặc gây tổn hại đến bất kỳ tôn giáo nào, chư Tăng Ni, hoặc những bậc tu hành chân chánh theo Chánh Pháp,

cũng như những bậc thực hành Đại Ba-la-mật, các hình tượng và biểu tượng của Đại Ba-la-mật và Chánh Pháp.

Tất cả các nghiệp sanh khởi do việc xâm phạm, xúc phạm, hủy hoại hoặc phỉ báng xá lợi của chư Phật hoặc chư A-la-hán, dấu tích của chư Phật hoặc các bậc thực hành Đại Ba-la-mật, cũng như các bảo tháp, thánh tích Phật giáo hoặc những địa điểm linh thiêng.

Tất cả các nghiệp sanh khởi do việc xâm phạm, lăng mạ, xúc phạm, phỉ báng, làm tổn thương hoặc gây hại đến cha mẹ, tổ tiên trong quá khứ và hiện tại của chúng con, hoặc những người đã hỗ trợ chúng con bằng lòng tốt và sự tử tế của họ.

Chúng con nhận thức và hiểu rằng do vô minh, tham ái và ích kỷ, chúng con đã tạo ra những nghiệp bất thiện. Nay chúng con xin thành tâm sám hối và thuận theo nhân quả, nguyện buông bỏ mọi chấp trước, dù thiện hay bất thiện, cũng như sự cố chấp và bảo thủ đối với nhân quả và tiến trình hình thành nghiệp.

Chúng con nguyện đoạn trừ mọi sự chấp trước, gồm tất cả sự dính mắc vào sự hiện hữu, quan niệm và tư tưởng. Chúng con hết lòng thành kính cúi đầu xin sám hối các nghiệp tội lỗi và ăn năn từ bỏ mọi sự chấp thủ và bám víu/dính mắc.

Chúng con xin đầu hàng bản ngã, buông bỏ, xả ly, đoạn trừ và chấm dứt mọi sự chấp thủ và dính mắc vào tất cả các nghiệp thân và ý



Nghiệp Vì Can Thiệp Hoặc Bám Vít Vào Chánh Pháp

Chúng con xin hết lòng thành kính cúi đầu sám hối trong sự trang nghiêm thân và tâm, tự quán xét lỗi lầm và thành tâm xin sám hối tất cả các nghiệp đã sinh khởi do cố ý hoặc vô ý khởi tâm mong cầu để có được chánh niệm, định, trí tuệ, các năng lực đặc biệt, thần thông hay ngay cả mong cầu đạt đến Niết-bàn. Tuy nhiên, những mong cầu ấy dẫn đến sự bám chấp vào các phương pháp tu tập cứng nhắc của thân và tâm, cuối cùng trở thành tham ái hoặc si mê trong pháp, chấp thủ vào pháp. Gây trở ngại cho sự thực hành Chánh Pháp và khiến thân tâm xao động, không còn sáng suốt, và sự chấp thủ này tiếp diễn qua nhiều đời nhiều kiếp.

Điều này cũng khiến những người khác rơi vào sự kỳ vọng, mong cầu hoặc chấp thủ tương tự. Hậu quả là chúng con cùng nhau bị trói buộc vào thân và tâm. Sự vướng mắc này không đúng Chánh Pháp, vì không để mọi thứ tự nhiên như vốn có, cũng không phải là Niết-bàn. Nó tạo nên nghiệp và nghiệp quả cho tất cả chúng sinh trong

các hình thức hiện hữu khác nhau, cũng như trong mọi cảnh giới đang chịu sự tác động của nghiệp.

Tất cả nghiệp sinh khởi từ hành vi phá hoại, xúi giục trực tiếp hoặc gián tiếp việc hủy hoại, xuyên tạc kinh điển hoặc các phương tiện ghi chép Chánh Pháp chân thật của chư Phật hay chư Đại Bồ Tát, khiến chúng sinh bị dẫn dắt sai lầm, tránh xa con đường xả ly, hoặc gây cản trở, chống đối sự vận hành phát triển Chánh Pháp.

Tất Cả Các Nghiệp Sinh Khởi Từ Sự Cố Chấp

Tất cả nghiệp sinh khởi từ sự cố chấp, tranh cãi, than phiền, chỉ trích, đổ lỗi, chế giễu, trách mắng, lăng mạ những bậc hành trì Đại Ba-la-mật, những người đã thiện ý trợ giúp chúng con, những bậc xuất gia và thực hành Chánh Pháp, hoặc những ai nỗ lực duy trì và hoằng truyền Chánh Pháp.

Vì lý do này, những hành động ấy trở thành nguyên nhân hoặc duyên khởi tạo ra các nghiệp bất thiện trong chúng con, và cuối cùng dẫn đến sự xao động và bất an trong tâm. Chúng con bám

chấp vào những nghiệp đã tạo, ngày càng nuôi dưỡng sự chấp thủ sâu hơn, cho đến khi sự cố chấp ấy trở thành mê muội.

Chúng con xin chân thành sám hối, cúi đầu ăn năn và đoạn trừ những tâm cố chấp và nghiệp này, vì chúng dẫn dắt chúng con vào vòng tái sinh và khổ đau không dứt.

Tất cả nghiệp sinh khởi do sự vô minh hoặc xa rời Chánh Pháp

Tất cả nghiệp sinh khởi do sự vô minh, quay lưng, xa rời Chánh Pháp, do đó không thể từ bỏ, không thoát được dính mắc và dẫn đến không liễu tri giác ngộ.

Tất cả nghiệp sinh khởi do sự thờ ơ, chối bỏ, khước từ hoặc không noi theo gương hạnh buông xả và sự cho đi không vương mắc của các bậc thực hành Đại Ba-la-mật.

Dính mắc này sinh khởi do chúng con bám chấp vào lối sống hiện tại, chìm đắm trong những vật chất đang có, và chấp trước vào vào quan

điểm hay ý niệm mà chúng con cho là mang lại lợi ích cho bản thân.

Điều này khiến chúng con thờ ơ và quay lưng với Chánh Pháp của các vị thực hành Đại Ba-la-mật và các vị A-la-hán, những bậc đã khuyên dạy chúng con buông bỏ sự theo đuổi, không níu giữ bất cứ điều gì, và để cho các pháp vận hành theo tự nhiên.

Điều này dẫn đến sự hiểu sai và gây trở ngại cho Chánh Pháp, làm trì hoãn sự chứng ngộ viên mãn.



Nghiệp từ sự thương mại hóa Phật giáo và giáo pháp

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc mua bán, trao đổi, hoặc sử dụng sai hình ảnh, vật phẩm linh

thiên, bùa chú, biểu tượng mang đại diện của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư A-la-hán, bao gồm cả kinh sách và các bản ghi âm, ghi hình giáo pháp, nhằm mục đích mưu sinh hoặc trục lợi cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc mưu sinh bằng cách mua bán tài liệu, thông tin Phật giáo hoặc bất kỳ tôn giáo hay địa điểm linh thiêng nào.

Lạm Dụng Hoặc Sử Dụng Sai Năng Lực Tinh Thần Dưới Mọi Hình Thức

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc lạm dụng hoặc sử dụng sai năng lực tâm và khả năng định tâm để tạo ra tà thuật hoặc các hình thức huyền thuật siêu nhiên nhằm can thiệp, chi phối hoặc gây hại đến, chư Phật, chư Bồ Tát, chư A-la-hán, chư Bậc Thánh, những bậc thực hành Đại Ba-la-mật và đệ tử của họ, cũng như tất cả chúng sinh trong thế gian và các cảnh giới hiện hữu khác. Đồng thời, do việc sử dụng hoặc lạm dụng năng lực tinh thần để mưu cầu lợi ích cá nhân dưới

mọi hình thức, hoặc khiến người khác trở nên mê đắm, lệ thuộc vào mình.

Tất Cả Nghiệp Sinh Khởi Do Việc Sử Dụng Sai Phước Báo

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc sử dụng hoặc lạm dụng phước báo lớn từ ân đức của Tam Bảo hoặc chư vị thực hành Đại Ba-la-mật ban cho, nhằm thỏa mãn những ham muốn không chân chính của bản thân hoặc của người khác, hoặc khiến người khác vướng mắc vào tham ái và chấp thủ. Sự lạm dụng này khiến chúng sinh tiếp tục trôi lăn trong luân hồi, không thể buông bỏ chấp trước để thấy rõ Chánh Pháp.

Tất Cả Nghiệp Sinh Khởi Do Hành Động Chống Đối Hoặc Gây Bất Hòa Trong Tăng Đoàn

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc tạo ra mâu thuẫn, tranh chấp trong trong Tăng đoàn, hoặc khiến bất kỳ chúng sinh hữu hình hay vô hình nào khởi lên ý kiến, suy nghĩ tích cực hoặc tiêu

cực, cũng như gây những hiểu lầm đối với chư vị xuất gia và Tăng chúng.

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc sử dụng vật dụng của các vị chân tu mà không được phép dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc thỉnh cầu chư Tăng Ni những điều không phù hợp.



Tất Cả Nghiệp Do Bất Kỳ Hành Động Nào Chống Lại Bất Kỳ Chúng Sinh Nào

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc cản trở, phản đối, chât vấn hoặc ngăn cản người khác trong sự bố thí và hy sinh rộng lớn của họ; do không tán thành, chỉ trích chư Tăng Ni đã xuất gia; do ngăn cản người khác đạt đến Đại Ba-la-mật, ân đức

Tam Bảo, Chư Thánh Tăng, Các vị Tôn Túc, các ngôi chùa, các truyền thống tôn giáo chân chính hoặc Chánh Pháp

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc ngăn cản cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân hoặc bất kỳ ai khác xuất gia hoặc trở thành người thọ giới xuất gia.

Tất cả nghiệp sinh khởi do khiến người khác mất niềm tin vào Tam Bảo

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc trực tiếp hoặc gián tiếp dùng suy nghĩ, quan điểm hay ý kiến để khiến người khác suy giảm hoặc mất đi niềm tin, sự nương tựa vào ân đức của Tam Bảo, Chánh Pháp và Tăng đoàn.

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng tư tưởng, quan niệm, ý kiến, ngã mạn và tà kiến để gây ra mâu thuẫn và hiểu lầm về Chánh Pháp.

Tất cả nghiệp sinh khởi do bất kỳ hành động nào ngăn cản chư Phật, chư Đại Bồ Tát, các

Thánh Tăng hoặc đệ tử của các Ngài tuyên thuyết và hoằng truyền Chánh Pháp.

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc ngăn cản, gây trở ngại hoặc dừng việc xây dựng các cơ sở Phật giáo, chùa chiền, hoặc nơi cư trú của chư Tăng, bất kể là không gian chung hay nơi cư trú riêng.

Tất cả nghiệp sinh khởi do bất kỳ hành động nào chống lại chư Tăng Ni hoặc những bậc tu chân chánh, buộc họ phải rời khỏi nơi cư trú hiện tại như hang động, am cốc, chùa chiền, rừng núi hoặc bất cứ nơi nào họ đang cư trú. Bất kỳ hành động nào đẩy những bậc có phước báu lớn, những vị thực hành Đại Ba-la-mật, hoặc bất kỳ chúng sinh nào—dù là con người hay phi nhân, hữu hình hay vô hình, trực tiếp hoặc gián tiếp—rời khỏi trú xứ của họ đến một nơi mới với điều kiện sống khắc nghiệt hơn.

Tất Cả Nghiệp Sinh Khởi Do Hành Vi Tà Dâm Đối Với Những Bậc Bị Cấm

Tất cả nghiệp sinh khởi do hành vi tà dâm bất chính của chúng con, dù trong ý nghĩ, lời nói hay hành động, đối với những bậc mà giới luật nghiêm cấm như cha mẹ, vợ hay chồng của

người khác, chư Bồ Tát, những bậc chân tu, những vị thực hành Đại Ba-la-mật, chư Tăng Ni, cũng như tất cả các loài động vật, phi nhân hoặc chư thiên.



Tất Cả Các Nghiệp Sinh khởi do việc Lạm Dụng Và Xúc Phạm Lẫn Nhau

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc ngược đãi, gây tổn hại, sát hại, trả thù, lạm dụng, áp bức hoặc lợi dụng vị thế đối với người khác, dưới bất kỳ hình thức hay tính chất nào

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc ngăn cản sự ra đời của người khác, phá thai, hoặc sát hại người khác bằng cách đầu độc, thiêu đốt, làm

ngạt thở, chôn sống, chìm nước, hoặc sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào.

Tất cả nghiệp sinh khởi do việc tạo ra và mưu sinh bằng cách hủy hoại sự sống của các chúng sinh khác.

Quán chiếu về tất cả các nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Trong sự quán chiếu bằng trí tuệ, chúng con hiểu rằng gốc rễ của tất cả nghiệp bao gồm chấp thủ, mong cầu, ham muốn, bám chấp, những ước muốn không đúng, kỳ vọng và vô minh. Những mê lầm này đã hình thành nghiệp trong nhiều hình thái khác nhau qua từng thời điểm.

Chúng con thành tâm xin sám hối và cũng xin được sự tha thứ đối với mọi lỗi lầm hay hành vi không đúng đã tạo hoặc thừa tự, tiếp nối các nghiệp, bao gồm cả nghiệp quả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng con xin sám hối trước tất cả chúng sinh hữu hình và vô hình, bao gồm bậc Thánh, Chư Thiên, cùng những chúng sanh trong cảnh giới luân hồi khác.

Chúng con xin buông bỏ và đoạn trừ mọi nghiệp, dù là thiện hay bất thiện. Chúng con nguyện hoan hỷ trả và bù đắp những nghiệp quả liên quan đến sinh mạng, tài sản hoặc ân nghĩa đối với tất cả chúng sinh, dù thuộc thế gian hay các cảnh giới khác, dù là người hay chúng sinh thuộc các cảnh giới khác, dù là phàm nhân hay những bậc có năng lực siêu nhiên, do nghiệp chúng con đã gây ra)

Namobuddhaya



REFLECTIVE CONTEMPLATION TO ALL SUPREME UNIVERSAL BLESSINGS OR GOVERNANCE. TRUE REPENTANCE OF UNWHOLESOME KARMA ARISING OUT OF INTERACTION IN WORDS, ACTIONS AND THOUGHTS.

Buddha said:

"Volition (cetanā), o monks, is what I call action (cetanāham bhikkhave kammam vadāmi), for through volition one performs the action by body, speech or mind. . There is karma (action), o monks, that ripens in hell.... Karma that ripens in the animal world.. Karma that ripens in the world of men.... Karma that ripens in the heavenly world.... Threefold, however, is the fruit of karma: ripening during the life-time (dittha-dhamma-vedanīya-kamma), ripening in the next birth (upapajja-vedanīya-kamma), ripening in later births (aparāpariya-vedanīya kamma)" (A.VI.63).

We sincerely humble ourselves in solemnity of our body and mind, and we ask for repentance

..... that the Buddhas, the Great Bodhisattvas, the Holy Monks, the Practitioners of the Mahaparamis will hear with full compassion our words of true repentance.

We perceive, understand, and determine at will the renunciation of all karmas that have accumulated intentionally or unintentionally, manifested or asleep, and whose established actions or manifestations are the result of all past or present actions voluntarily or forcefully caused by events or intentional actions of an abusive or offensive nature encompassing all acts of insulting, hurting, or harming in all manners, expressed or implied, to all the Buddhas, the Great Buddhas, the Bodhisattvas and the Great Bodhisattvas, the Arahants, the Great Arahants, the Sages and the Great Masters, the Great Gurus and all the blessings of the universe.

All past or present karmas arise as a result of persecuting, insulting, or harming any religion or ordained monk or is an embodiment of the true Dharma, or those who are practicing the

Mahaparamis, the portraits and symbols of the Mahaparamis and the true Dharma.

All karmas arise as a result of infringing, persecuting, insulting, defaming, or destroying the relics of Buddhas or Arahants, the footprints of Buddhas or practitioners of the Great Paramis, any stupas, Buddhist sites, or sacred sites.

All karmas arise as a result of persecuting, insulting, encroaching, defaming or destroying, hurting or harming our past and present mothers, fathers, ancestors or those who support us with kindness.

We sincerely acknowledge, recognize, understand that due to our ignorance and craving, unwholesome karmas arise, and we wholeheartedly repent and accept the consequential operation of the laws of cause and effect of karma, and shall relinquish all positive and negative attachment, conservatism, and stubbornness to the universal rules of cause and effect and the process of establishment of karma.

We are determined to abandon all kinds of attachments including all attachments to

existences, ideas and thoughts whatsoever. We sincerely in the utmost humility confess and repent and to be justified in renunciation of all attachments and clinging

We surrender, detach, dissociate, relinquish, abolish and terminate all attachments and clinging to all karmas in ourselves and to ourselves.



All Karma Arise as a Result of Interfering With, or Clinging To, The true Dhamma

All Karmas arise as a result of having desired intentionally or unintentionally to proceed or engage in rigorously training with mindfulness, concentration, wisdom, insight powers, supernatural power grandeur, or even toward the goal of Nirvana. Such desires however lead to the persistence in the body and mind rigid training formulas whatsoever, and eventually turn out to be harmful desires for, or delusion of, and clinging to the Dhamma. It interferes with the true Dharma and with the natural functioning of our body and mind. Such interference may continuously repeat for many lifetimes.

This also misleads others to have similar expectations, desires or attachments. Consequently, we are together fixated on our bodies and minds. Such fixation is neither reflecting the true drama, such as not leaving everything as it is, and nor is Nirvana. It establishes Karma and thereby Karmic fruits for all worldly beings in different forms of

existence, and in every special realm for Karmic returns.

All karmas arise as a result of destroying or instigating indirectly or directly destroying or falsifying the scriptures or the teaching media that record the true Dhamma of Buddhas or Great Bodhisattvas which causes misleading any beings to avoid renunciation, and avoidance, obstruction or acting contrary to the operation of the true Dharma.

All karmas arise as a result of the Stubbornness

All karmas arise as a result of having been stubborn, arguing, complaining, criticizing, blaming, ridiculing, scolding, insulting the practitioners of Great Paramis, to those who have been kind in supporting us, to those who have ordained and practiced or participated in the True Dharma, or to any such person.

For this reason these actions are the causes or conditions that establishes unwholesome karmas in us, and eventually become the causes

of disturbance and depression in our minds. We become stubborn Karma and develop more stubbornly until we become ridiculously stubborn.

We sincerely confess, humbly repent and renounce these stubborn minds and karmas because they lead us into eternal rebirth and suffering.

All Karmas arise as a result of the ignorance or avoidance of the true Dhamma

All Karmas arise as a result of ignorance, denial, refusal of the true Dhamma, therefore neither relinquish, nor termination, and unable to reach full enlightenment.

All Karmas arise as a result of having ignored denied refused or declined to participate or to follow the MahaParamis' examples of sacrificing and generous giving.

Such clinging arises due to the fact that we are dwelling and obsessed with our current living style, the materialistic things we possess, and our

attachment to the things or ideas we are having in favor of our personal gains.

This causes us to ignore and deny the true teaching of MahaParamis and Arahants who advise us to terminate seeking, to leave everything as it is, and to allow all phenomena freely unwind themselves.

This causes misinterpretation of, and obstruction to, the true dhamma and consequentially postponement of the final enlightenment.



All Karmas arise as a result of the commercialization of the Buddhism and related materials

All Karmas arise as a result of procuring, selling, handling improperly all kinds of images, amulets, symbols of, or depicting, all Buddhas, Mahabodhisattvas, Arahants, including all Dhamma books and all recordings to earn the living or obtain personal gains whatsoever.

All Karmas arise as a result of having earned the living from commercialization of Buddhism materials information or any religions or sacred places.

Improper Use or Misuse the Mind Power Whatsoever

All Karmas arise as a result of having misused or improperly used of the mind power and the power of concentration to create a black magic or similar kinds or any type of supernatural tricks and performance that interfered with, controlled or harmed, the practitioners of MahaParamis and their

descendants, all Maha Buddhas or all Buddhas, and all Arahants, Great Arahants, all Noble ones, including all beings in the world or in the Samsara, in the past, present or future, for having used or misused the mind power to obtain personal benefits for ourselves whatever ways or whatever manners and to make others become obsessed with us in any sense.

All karmas arise as a result of the improper use of Great Blessed Fortune

All Karmas arise as a result of having used or misused the Great Blessed Fortune granted to us by the Grace of the Blessed Triple Gems or the practitioners of MahaParamis to satisfy our own or others unworthy desires and to make others become obsessed with their lives. Such misuse prevents all worldly beings from stopping, terminating and renunciation of their attachment in order to observe the true Dhamma.

All Karmas as A Result of Any Actions Against or Causing Disharmony in The Sangha Community

All Karmas arise as a result of having created conflicts and disputes within the monks and nuns' community, within the Sangha community, having caused any worldly visible or invisible beings to have possessed any positive, negative opinion and misunderstandings about the ordained monks and their community.

All Karmas arise as a result of having used monks' belongings without permission whatsoever.

All Karmas arise as a result of having requested monks or nuns for any improper favor.



All Karmas as a Result of Any Actions Against Any Being

All Karmas arise as a result of having obstructed, objected, questioned, or prevented others for their generous sacrifice and giving, for having disapprove of, and criticized, the ordained monks and nuns, for preventing others reaching MahaParamis, the blessings of the Triple Gems, Grand Masters, Great Gurus, temples, religions, or the true Dhamma.

All Karmas arise as a result of having prevented our parents, spouses, children, friends and relatives or any other people from being ordained or a subject to the ordination.

All Karmas as a result of making someone lose faiths with the Triple gems

All Karmas arise as a result of having used, directly or indirectly, our thoughts, ideas or opinions to persuade others to lose or decrease their faith or reliance on the grace of the Triple Gems, the true Dhamma and the Sangha community of ordained monks and nuns.

All Karmas arise as a result of having used, directly and indirectly, our thoughts, ideas and opinions, pride and delusion to create conflicts and misunderstandings about the true Dharma.

All Karmas arise as a result of any action which prevented all the Buddhas, Mahabodhisattvas, Buddhist masters or their followers from proclaiming and certifying the true Dhamma.

All Karmas arise as a result of having stopped, prevented, or obstructed someone or any construction progress from building Buddhist places, monasteries or monks' common or independent living places.

All Karmas arise as a result of any act against any monk or nun, and those who embodied the true dharma from their current living places, such as caves, huts, temples, forests or wherever they are living, whatsoever acts pushing out those with Great Blessed Fortune, MahaParamis, or any being either humans or non-humans, visible or invisible, directly or indirectly, from their present living homelands to

the other places where the new living condition is so much difficult to sustain.



All Karmas arise as a result of sexual misconduct towards the forbidden subjects

All Karmas arise as a result of our mischief in improper sexual misconduct, whether mental verbal or physical towards the forbidden subjects such as the mothers, the fathers, others' husbands, others' wife, Bodhisattvas, those embodying the true Dhamma, those who are practicing MahaParamis, those who are ordained monks and nuns, and all kinds of animals, non-human beings or invisible devas.

All Karmas arise as a result of abusing and offending one another

All Karmas arise as a result of having mistreated, harmed, killed, revenged, abused, or taken advantage position of one another, whatever manner whatever nature.

All Karmas arise as a result of having prevented others from being born, aborted an unborn child, or killed others by poisoning, burning, suffocating, burying alive, drowning, or using any kinds of weapons.

All Karmas arise as a result of making and earning our livings by having destroyed other beings and their livings.

Reflective contemplation of all kinds of karmas in the past, present and future

In reflective contemplation, we humbly acknowledge the roots of all karmas: attachment, expectation, desires, obsession, unworthy wishes, hopes and ignorance. Such delusions

have established karmas in various forms from time to time.

We humbly request leniency, and reciprocally forgive, of all our mistakes or improper actions that established or nurtured all karmas or consequential karmas in all times past, present and future in all forms of existence from all visible and invisible beings either supreme powers or natural powers in samsara or endless cycles of rebirth and death.

We surrender ourselves, detach and abolish all karmas either meritorious or demeritorious nature. We are committed to rehabilitation or full compensation for any debts of life and works or belongings of all beings normal or supernatural as a result of our karmas.

Namobuddhaya



TUỆ TÂM THIỀN THƯ QUÁN

Website: www.TueTam.Info

Youtube: Đạo Phật Vào Đời



May those having opportunity to hear, understand, and practice the buddha's teachings correctly be liberated from suffering in this fleeting human life. I dedicate all the merit from these blessings to the liberation of all beings throughout the Dharma realm.

Nguyện cho người có duyên được nghe, hiểu và hành đúng lời phật dạy để được giải thoát khỏi khổ đau trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi. Xin hồi hướng tất cả phước lành này cho sự giải thoát của mọi chúng sanh trong khắp pháp giới.



ẤN TỔNG - LƯU HÀNH NỘI BỘ